



Liturgie voor de viering van
8 december 2024, 2^e zondag van Advent
Liturgische kleur: paars

Voorganger: ds. Bert de Wit
Lector: Jiska van der Schans
Organist: Gert van der Schoor
Vocaal Kwartet: Leontien Kurpershoek, Marieke ter Horst,
Menso Bosma, Eugène Broekman
Thema: 'Het ongehoorde horen'

Viering beschikbaar:

10.00 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.

Verzoek voor voorbede in de dienst?

Mail het naar E dienen@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf
- Welkom door de ouderling van dienst André Kok
- Toewijding door stil gebed
- Vocaal Kwartet: 'I Will Send My Messenger' - Introit for the 2e Sunday of Advent – Jeremy Rawson naar Maleachi 3:1 – 'Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten.'

VOORBEREIDEN

(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)

- Groet, bemoediging en drempelgebed:
 - v. De vrede van de Heer zij met u allen
 - g. ZIJN VREDE OOK MET U
 - v. Onze hulp is in de naam van de Heer
 - g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
 - v. door Jezus Christus, onze Heer.
 - g. AMEN
- We zingen als aanvangspsalme: 'O God van Jozef, leid ons verder' (Psalm 80: 1, 2)
(We gaan zitten)
- Gedicht bij de 2^e adventskaars, gelezen door Linc Koning
 - Twee kaarsen helpen hopen
 - dat de Heer dichtbij zal komen.
 - Luister naar een nieuw geluid:
 - roep met ons de vrede uit.
- Over deze dienst: kijken naar de bloemschikking
 - Water om te dopen,
 - nieuw leven dat gaat komen
 - we weten niet hoe,
 - snel of langzaam
 - rechtstreeks of via omwegen
 - we weten dat het komt.
- Smeekgebed, met als responsie Lied 458:
 - v: Heer, hoor ons bidden

a:

Zui-ve-re vlam, ver-drijf met je licht
de angsten van ons hart. —

HOREN

- Gebed om de opening van het Woord
- Moment met de kinderen: 'Wie is belangrijk voor jou?'
- We zingen (kinderlied): 'Wij hopen op een teken' (Projectlied refrein en vers voor 2e advent)

1. Wij ho-pen op een te-ken
van lief-de en ge-loof.
Wie zal ons la-ten we-ten
wat God aan ons belooft?

(Tweede advent:)
Johannes laat zich horen,
een stem in de woestijn.
Er klinken grote woorden:
dat God dichtbij wil zijn.

- Eerste Schriftlezing: Maleachi 2:17-3:4 (NBV21)
- We zingen: 'God zij geloofd uit alle macht' (Lied 158a: 1, 2)
- Tweede Schriftlezing: Lucas 3:1-6 (NBV21)
- We zingen: 'Gij zijt de stem der profetie' (Lied 158a: 3)
- Verkondiging
- Kwartet en allen zingen: 'Als God ons thuisbrengt' (Lied 126a)
refrein eerst door kwartet, dan door allen; de verzen door kwartet, refrein door allen

DELEN

- Wij gedenken: Antoon Hendrik van der Krift (*Houten, 28-10-1938 / tJsselstein, 22-11-2024)
- Moment van stilte
- De gedenksteen wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: 'Heer, herinner U de namen'.
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet
- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald.
- Inzameling van de gaven:
 - 1^e collecte: Amnesty International
Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 10 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Het werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met hun beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht.. Dit doen ze namelijk al meer dan vijftig jaar.
 - 2^e collecte: Beheer van de kerk

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren:

- ✓ De collectezak die rondgaat
- ✓ Digitaal bijdragen via GIVT-app

Digitale collecte via GIVT-app

Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app downloaden. Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw bijdrage overmaken.

GAAN

- We zingen als slotlied (staande): 'Verwacht de komst des Heren' (Lied 439: 1, 2, 3)
- Uitzending en Zegen
- We zingen: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C) - Orgelspel
(De ambtsdragers verlaten als eerste de kerkzaal.)

T U S S E N S P E L

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein.

U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl,

Marian van der Veen.

Welkom

Leven in Advent gaat niet zoals het hoort. Zoals het hoort vieren we eerst Kerst en dan Nieuwjaar. In Advent vieren we eerst een nieuw (kerkelijk) jaar en dan Kerst. Zoals het hoort vieren we eerst feest en gaan we na de feestdagen ontslakken en buikjes wegwerken. In Advent worden we opgeroepen om ons vóór te bereiden op het feest door innerlijke zuivering en het effenen van hobbels. Het klinkt ongehoord, maar dat is het nu eenmaal: Advent is het ongehoorde hóren.

De koffie/thee wordt u aangeboden door

Klaas Jan Bakker, die vandaag zijn 70e verjaardag viert. Hij nodigt u van harte uit voor koffie/thee na afloop van deze dienst.

Kinder- en Tiernernevendienst

Er is vandaag kinder- en tiernernevendienst. Bovendien zijn de kinderen bezig met oefenen voor hun kerstmusical op 1^e Kerstdag. Het verhaal dat vandaag ook in de kerk centraal staat, komt uit Lucas 3:1-6. Er klinkt een stem in de woestijn: Johannes vertelt de mensen dat ze zich moeten laten dopen en tot inkeer moeten komen. Zo kunnen mensen een nieuw begin met God maken.

Bij de bloemschikking

Johannes de Doper, degene die wijst. Een vinger naar Jezus. Een profetische stem die oproept tot bekering, in de lijn van Jesaja. In de schikking leggen we een accent in vers 5: Bereid de weg van de Heer, elke kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen rechtgemaakt en hobbelige wegen geëffend. Bij de ontvangende lijn wordt een schaal water geplaatst om het dopen van Johannes te symboliseren. De ontvangende lijn is iets naar boven geschoven. In de ontvangende lijn is een schaalje water geplaatst. Onder de ontvangende lijn zijn verse rechte en kronkelige takken bevestigd.

Verkoop kerstkaarten en wenskaarten

Op 1 december was er weer gelegenheid om uitgebreid Kerstkaarten (gemaakt door Janny en Chrissy) uit te zoeken op de tafels in de Ontmoetingsruimte. Ook deze zondag, 8 december is daarvoor nog gelegenheid, en zijn we dit jaar voor het laatst te vinden met de kerstkaarten op de tafels. Ook dan weer de aanbieding 7 stuks voor 10 euro, en de aanbieding in het bakje gekregen kaarten is er al vanaf 0,25 per stuk of 5 voor 1 euro. Denk er daarom aan contant geld mee te nemen, er is uiteraard wisselgeld aanwezig.



Tot de Kerst vind u, ook als we niet met de tafelkaarten aanwezig zijn, nog voldoende keuze in de kaartmolen en kunt u betalen via het rode kasje dat aan de molen hangt. Ergens na de Kerst zullen we de kaarten in de molen weer ruilen voor het normale assortiment met beterschap, felicitatie, blanco, enz.

Overigens zijn uw oude kerstkaarten, of de plastic zakjes waar zij inzaten, geschikt voor hergebruik: doe ze in de houten bak onderop de molen. Zo helpt u het milieu een handje en dan gebruikt Chrissy ze weer opnieuw om nieuwe kaarten van te maken/mee in te pakken. Voelt u zich vrij om persoonlijke boodschappen van de kaart te knippen!

Eind december maken we ook de stand op van het bedrag dat we via de diaconie weer over kunnen laten maken naar het goede doel van de opbrengst van deze kaarten: Sun Lekstroom. Dit zal ook in *Samenspel*/bekend worden gemaakt. Wij houden u uiteraard graag op de hoogte! Ook namens Janny bedankt voor uw aankopen! Chrissy

Oud-papieractie OPA

Dinsdag 10 december staat er een container klaar om met oud-papier geladen te worden. Dit is een dag later dan vorige week werd vermeld. De container staat dinsdag omstreeks 10.00 uur bij de berging. We laden echter op woensdagavond vanaf 19.00 uur. U kunt ook zelf op beide dagen uw oud-papier in de container deponeren. Johan Kamperman

Adventsvespers

Tijdens de adventsweken zal elke woensdagavond, van 19.30 tot 19.50 uur een vesperdienst worden gehouden in de Ontmoetingskerk. We komen bijeen voor een moment van verstillend, gebed, een lezing en een lied. Van harte welkom aanstaande woensdag, 11 december, bij de tweede vesper in Advent.

Lichtwandeling/Sprokkelhorst

Op zaterdagavond 14 december is Mevrouw Klein Sprokkelhorst in de binnenstad van IJsselstein, met een opvallend en verrassend programma. Iedere locatie of straat heeft een unieke sfeer en programmering. Deze avond bekijken we de wereld rooskleurig en weten we wat het leven mooi maakt. Er zijn zeven voorstellingen waarvoor kaarten in de verkoop zijn. Zo zijn beide Nicolaaskerken in onmisbare kerstsfeer met Christmas Carols van Harmonie Amicitia en het kathedrale kinderkoor. Koop nog snel je kaart voor maar € 5,00 per persoon, want vol is vol. Voor het totale programma kijk op <https://sprokkelhorstpresenteert.nl/programma>. De gezamenlijke kerken in IJsselstein organiseren de Lichtwandeling in samenwerking met mevrouw Klein Sprokkelhorst. Ga naar onze website om geweldig leuke programma te bekijken op <https://www.pgij.nl/events/event/lichtwandeling>. Van harte aanbevolen! Mocht u nog vragen hebben over de Lichtwandeling neem contact op met: Regina de Koning E regina.de.koning@kpnmail.nl en/of Betty Roodenburg E bettyroodenburg@caiway.net

Kerk op Schoot viering - Ga mee op zoek!

Het is bijna kerst. Alle kinderen tussen de nul en zes jaar en hun (groot)ouders, broers, zussen en vrienden zijn van harte uitgenodigd om samen met ons op zoek te gaan naar de Kribbe. Op zondag 15 december om 9.00 uur in de Ontmoetingskerk. Zetten jullie het alvast in jullie agenda's? Tjitske

Open huis familiekamers

Een plek waar nabestaanden 24 uur per dag terecht kunnen om met hun geliefde overledene samen te zijn, afscheid te nemen, te bidden, herinneringen en verdriet te delen. Deze plek biedt de Ontmoetingskerk IJsselstein. Trots op het werk dat door vakmensen en vrijwilligers is gerealiseerd nodigen wij u van harte uit voor het open huis van de twee familiekamers. U bent van harte welkom op vrijdag 10 januari 2025, tussen 17.00 uur en 20.00 uur, of zondag 12 januari 2025, tussen 11.30 en 12.30 uur

Volkskerstzang in IJsselstein 21 december 2024

De jaarlijkse volkskerstzang in IJsselstein is op zaterdag 21 december om 19.30 uur in de St. Nicolaas Basiliek in de St. Nicolaasstraat. De kerk is om 19.00 open. De volkskerstzang wordt georganiseerd door de kerken in IJsselstein, die samenwerken in het Interkerkelijk Overleg (IKO). Het programma bestaat uit zang, meditatie en intermezzo. Medewerking wordt verleend door het IJsselsteins fanfare orkest Excelsior onder leiding van Leon Vliëx en stadsorganist Gerrit Christiaan de Gier. Na afloop van het programma wordt er bij de uitgang van de kerk een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is van harte welkom en de avond is geslaagd wanneer u er bij bent.

De voedselbank nodigt u uit voor 'Voedselbank bij Kaarslicht'

Alle relaties van de Voedselbank zijn welkom voor een hapje en een drankje. De catering wordt verzorgd door de leerlingen van het ROC Horeca, Wij willen u graag laten zien hoe wij werken en wij willen iets terug doen voor alle relaties die ons steunen met het doneren van voedsel en/of financiële giften. Graag tot ziens op woensdag 18 december a.s. van 18.00 tot 20.00 uur op de Montageweg 1a in Nieuwegein. Met hartelijke groet, het bestuur Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein.

Cantate 'Born a King'

Vanmiddag (zondag 8 december) zingt Singing Source de cantate 'Born a King' van William Lloyd Webber in de Dorpskerk te Nieuwegein-Jutphaas. Aanvang: 16.00 uur. Adres: Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein. (Zie ook de affiche op het prikbord in de ontmoetingsruimte).

Appeltaartconcert in de Ontmoetingskerk

Klassieke muziek én appeltaart rond het thema Winterwarmte van Debussy en Berlioz met Karin Strobos (zang) en het Kreisler Kwartet. Voor verdere info en reserveren kaarten zie Samenspel en poster met reserveerlijst in de hal. Tijd: dinsdag 10 december 14.30 uur, Ontmoetingskerk. Of kijk op www.appeltaartconcerten.nl

Omzien naar elkaar

Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht.
Bel of mail naar

- Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten IJsselstein:
ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)
- Woonzorgcentrum Mariëinstein, postcode 3402 en 3404:
Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma – do – vr)
- Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl
- Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:

Ma 9/12	19.00 uur	Mediteren met mandala's
Ma 9/12	20.00 uur	Kerkenraad
Di 10/12	14.30 uur	Ontmoetingskerk Appeltaartconcert
Di 10/12	19.00 uur	ZIN, (T)huiskaars maken
Di 10/12	20.00 uur	Boekkring 'Toekomst van de kerk'
Wo 11/12	19.30 uur	Ontmoetingskerk Vesper in Advent
Do 12/12	10.00 uur	Inloopmorgen
Do 12/12	15.00 uur	Mariëinstein Bijbeluurtje
Do 12/12	20.00 uur	Werkgroep Pastoraat
Vr 13/12	20.00 uur	Bijbel(v)uurtje
Za 14/12	15.45 uur	Ontmoetingskerk Seniorenadvent
Za 14/12	17.30 uur	Het Kruispunt Lichtwandeling
Za 14/12	18.30 uur	Ewoud Weeksluiting
Zo 15/12	9.00 uur	Kerk op schoot
Zo 15/12	10.00 uur	Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit